



Wie komen er in een inloophuis?



Karin (48)
 "Ik heb al jaren last van een depressie. Hier in het inloophuis vind ik steun bij de coördinator, bij haar kan ik mijn hart luchten en vind ik altijd een luisterend oor."



Mustafa (58)
 "Ik voel me welkom in het inloophuis. Onderling leren we veel van elkaars cultuur. Het contact met andere bezoekers helpt mij met het leren van de Nederlandse taal."

Tony (73)
 "Nadat mijn vrouw was overleden, voelde ik mij erg eenzaam. Sinds ik in het inloophuis kom, heb ik weer regelmatig contact met andere mensen. Hier kan ik mijn verhaal kwijt en vind ik de gezelligheid die ik zo miste."

Sandra (47)
 "De afgelopen jaren stapelden mijn schulden op en raakte ik het overzicht helemaal kwijt. In het inloophuis word ik zonder oordeel geholpen met moeilijke brieven."

Nans (69)
 "Sinds ik met pensioen ben, maak ik mezelf graag nuttig als vrijwilliger in het inloophuis. Het geeft mij een fijn gevoel om mensen te helpen."

Bert (53)
 "Het leven op straat is niet makkelijk. Gelukkig kan ik bij het inloophuis terecht voor een kopje koffie, een maaltijd of gewoon om even met iemand te kletsen."

